



nr 175—mei 2024

NIEUWSBRIEF

Parochie Onze-Lieve-Vrouw Herent



Gooi de ramen open, laat het maar aan ieder zien, dat we in de Heer geloven...



BERICHTEN

Net gemist

Zondag 2 juni, na de viering, achteraan in de kerk.
Van harte welkom!



Slotviering

Op **zaterdag 15 juni om 18u** kan je naar de slotviering komen van het werkjaar van de verschillende werkgroepen van onze parochie. Gewoonlijk krijgt deze viering een originele toets. Iedereen Welkom!

Portaal



De informatieborden in het portaal van onze kerk werden herschikt. Rechts bij het binnengaan hangt de informatie m.b.t. het leven in onze kerk en onze parochie. Links is het bord opgedeeld voor activiteiten die plaatsvinden *in* Herent en *buiten* Herent.

Misdienaar

Op pagina 6 lees je over een misdienaarsopleiding...

Streaming

Dankzij de vrijwilligers van het streamingsteam kunnen de vieringen live of uitgesteld bekeken worden.
Dit kan via **Facebook** ('parochie OLV Herent') of via het [Youtube-kanaal van de parochie](#).
Eens je op het kanaal geklikt hebt kies je welke viering je wilt bekijken.

Organist

Speel je zelf orgel of ken je iemand die regelmatig orgel wil spelen tijdens onze vieringen, aarzel dan vooral niet om het parochie-secretariaat te contacteren. Ook een ander instrument is welkom om onze vieringen op te luisteren.



KALENDER - juni

za	1	
zo	2	10u: Eucharistieviering/herdenkingsviering Net-gemist // kerk
ma	3	
di	4	
wo	5	
do	6	
vr	7	
za	8	
zo	9	10u: Woordviering Vaderdag
ma	10	
di	11	
wo	12	20u: 2de doopvoorbereiding // pastorie
do	13	
vr	14	
za	15	18u: dankviering parochie / slotfeest

zo	16	10u: Sint Lutgardisviering
ma	17	
di	18	
wo	19	
do	20	
vr	21	
za	22	
zo	23	10u: Woordviering Huwelijksvoorbereiding // 't Schrijn
ma	24	
di	25	
wo	26	
do	27	
vr	28	
za	29	
zo	30	10u: Woordviering 14u: Doop



In de maanden **juli** en **augustus** gaat het **parochiesecretariaat** in **vakantiemodus** met gewijzigde openinguren: het is dan open op **dinsdag** en **donderdag** van **9 tot 12 uur**.



Geluksvogels zijn wij

Het is duidelijk vanaf de eerste noot: de vormelingen hebben er zin in, ze zijn er helemaal klaar voor om er een fantastisch feest van te maken.



Op zaterdag 4 mei, in een bomvolle, mooi versierde kerk zitten 37 jongeren klaar voor het hoogtepunt na een boeiend werkjaar. ‘Gaudeamus hodie’ (het is vandaag een blijde dag). Het jaarthema zit verweven in de viering. Als eerste lezing horen we het verhaal ‘de kinderen van de adelaar’. Waarin die leren vliegen, maar steeds, wanneer nodig, worden opgevangen door de sterke vleugels van hun ouders. Het evangelie is een hertaling van de bergrede. Wij mogen gelukkig zijn dat God ons in Zijn hand houdt en ons stuurt.



VORMSEL

Na de geloofsbelijdenis en de handoplegging door vormheer Erik De Sutter en de catechisten zijn ze er helemaal klaar voor. Ze kunnen gevormd worden, bijgestaan door een of twee geloofsgenoten. Onder rustige muziek gespeeld door onze sjaloomband worden ze één voor één gezalfd met chrisma en nadien zetten ze hun keuze voor het vormsel nog eens kracht bij door het luidkeels zingen van “gooi de ramen open, laat het maar aan ieder zien dat we in de Heer geloven”. En zoals het past bij een feest, wordt hierna de tafel gedekt, zingen we het Onze Vader en wensen we elkaar de vrede toe.



Na de communie geven de catechisten in een korte terugblik de boodschappen mee die we met de verhalen uit ‘Geluk voor kinderen’ wilden duidelijk maken. Met als slotgedachte: “Lieve vormelingen, iedere vogel zingt zoals hij gebekt is. Jullie zijn, net als alle vogels, uniek. Jullie zijn op vleugels gedragen: er wordt van jullie gehouden. Jullie mogen nu ook uitvliegen. We wensen jullie een mooie, leerrijke, boeiende vlucht.”



Na zo'n viering kunnen we niet anders dan dankbaar zijn, voor al wie hieraan heeft meegewerkt. Dankjewel aan iedereen die erbij was, en vooral dankjewel voor het afgelopen vormseljaar, lieve vormelingen!



VORMSEL & EERSTE COMMUNIE

Dankviering: Zie het geluk

Na een jaar werken rond het thema “Geluksvogels zijn wij”, stonden we in de viering van 26 mei nog eens stil bij dat geluk.

In het mooie verhaal “Klein-Mannetje vindt het geluk” hoorden we dat dat geluk in heel kleine dingen kan zitten, als je het maar ziet.



In het evangelie hoorden we dat Jezus zijn vrienden naar de mensen stuurt om hen vrede en geluk te brengen. Iedereen kreeg aan het einde van de viering een klein (papieren) klavertjevier mee om niet te vergeten dat geluk in kleine dingen te zien en het aan elkaar door te geven.

Na de viering was er een ontmoetend moment voor de eerstecommunicanten, de vormelingen en hun gezinnen met een hapje en een drankje.



MISDIENAREN

Misdienaarsopleiding

Wil je graag misdienaar worden?

Ben jij goed in kaarsen aansteken en brood en wijn aanbrenen?

Wil je samen met anderen de voorgangers helpen in de vieringen?

Wil je graag met de belletjes rinkelen als iedereen stil is?

Heb jij zin in de jaarlijkse leuke misdienaarsnamiddag?

Heb je je eerste communie gedaan?



Je krijgt een korte opleiding op
woensdag 12 juni van 17 uur tot 18 uur.

In de vakantie kan je vrijblijvend oefenen samen met ervaren misdienaars.
In september of oktober ontvang je dan een echt diploma.

Van de misdienaars wordt verwacht dat ze minstens 1 keer per maand
gedurende een jaar de viering mee verzorgen.

Schrijf je in bij mieke.vandeneeden@gmail.com
of via een berichtje op 0493 184612



BEZINNING

Onder vreemden

Het speelt het liefst ver weg op het strand,
het kind dat nooit zijn eigen vader ziet,
die overzee is in dat andere land.

Het woont bij vreemden en het went er niet.
Zij fluisteren erover met elkaar.
Heimwee huist in zijn kleren en zijn haar.

En altijd denkt het dat hij komen zal:
vandaag niet meer; maar morgen,
onverwacht - en droomt van hem
en roept hem in de nacht.

Ik wacht u, Vader van de overwal.

Ida Gerhardt

