



NIEUWSBRIEF

Parochie Onze-Lieve-Vrouw Herent



Wil je wel geloven dat het groeien gaat,
klein en ongelooflijk als een mosterdzaad.



BERICHTEN

Organist

Speel je zelf orgel of ken je iemand die regelmatig orgel wil spelen tijdens onze vieringen, aarzel dan vooral niet om het parochiesecretariaat te contacteren. Ook een ander instrument is welkom om onze vieringen op te luisteren.

Net gemist

Zondag 5 mei, na de viering, **achteraan in de kerk.**
Van harte welkom!



Vormsel

Welkom op deze bijzondere viering, **zaterdag 4 mei om 15u.**

Wist je dat...

In het portaal liggen kleurplaten en zakjes met kleurpotloden voor de kinderen die tijdens de viering wat hulp nodig hebben om zich bezig te houden. De werkjes mogen natuurlijk mee naar huis, maar het materiaal moet in de kerk blijven.



Misdienaar

Op pag.10 lees je over een misdienaarsopleiding...

Streaming

Dankzij de vrijwilligers van het streamingsteam kunnen de vieringen live of uitgesteld bekeken worden.

Dit kan via **Facebook** ('parochie OLV Herent') of via het [Youtube-kanaal van de parochie.](#)

Eens je op het kanaal geklikt hebt kies je welke viering je wilt bekijken.



KALENDER - mei

wo	1	10u: repetitie Vormsel // kerk
do	2	
vr	3	18u: repetitie Vormsel // kerk
za	4	15u: Vormsel
zo	5	10u: woordviering/herdenkingsviering Net-gemist // kerk
ma	6	
di	7	
wo	8	
do	9	10u: Onze Lieve Heer Hemelvaart
vr	10	
za	11	
zo	12	10u: Woordviering Moederdag
ma	13	
di	14	
wo	15	

do	16	
vr	17	
za	18	
zo	19	10u: Eucharistieviering Pinksteren
ma	20	
di	21	
wo	22	
do	23	
vr	24	
za	25	
zo	26	10u: Themaviering E.C. en Vormsel
ma	27	
di	28	
wo	29	20u: 1ste door voorbereiding // pastorie
do	30	
vr	31	



PASEN

Enkele sfeerbeelden van de gezinsviering op Paaszondag.



PASEN

Na de gezinsviering op Paaszondag konden groot en klein in de tuin van de pastorie paaseitjes rapen.



PASEN

Graag nemen we in de nieuwsbrief de Paasbezinning op die Luk Draye bracht tijdens de Paaswake.

Goede vrienden,

In de Goede-Vrijdagviering gisteravond hebben we stilgestaan bij vier belangrijke figuren in het lijdensverhaal van Jezus, bij figuren die aan dat verhaal ook een ándere wending hadden kunnen geven, tenminste toch drie van hen:

- bij **Petrus**, die Jezus in de steek laat en dan vertwijfelt of hij wel de rots is op wie men een kerk kan bouwen;
- bij **Judas**, die Jezus voor eigenbaat verraadt en daar te laat spijt over krijgt;
- bij **Pilatus**, die de macht had om Jezus te redden en om het goede te doen, maar die in laffe onmacht achterover leunt en buigt voor de wil van de straat;
- en natuurlijk ook bij **Maria**, die Jezus moet zien sterven aan zijn kruis, maar van hem in zijn vriend Johannes een nieuwe zoon toegezegd krijgt.

En in deze onzekere tijd, waarin zovele mensen, zoals Jezus, óók door geweld en oorlog moeten sterven voordat hun leven aan zijn natuurlijke einde komt, in deze onzekere tijd zijn we hier in deze kerk bijeengekomen om te proberen de omslag te maken naar Pasen, dat - als geen ander - het feest is van het grote mysterie van het leven.

Wat door folter en verraad in smaad en neergang had moeten eindigen, wordt op een onverklaarbare manier omgekeerd. De mens Jezus, die zónder eigen schuld is terechtgesteld, is wel door de dood gegaan, maar toch niet dood. Dat vertellen ons de verrijzenisverhalen, eerst aarzelend en onzeker, daarna ferm en vol vertrouwen.

Pasen, Opstanding, Verrijzenis: verhalen die over een mysterie spreken waar we met onze rede niet bij kunnen, nu nog niet.

Maar één ding is zeker: de vrouwen aan het graf tonen het ons, en nadien ook de mannen op weg naar Emmaüs: Verrijzenis en Opstanding hebben ook met óns leven te maken, met volheid van leven, hier en nu, als een voorbereiding en een voorafspiegeling van wat ooit zal zijn. De boodschap van Jezus is er geen om hier braaf de machten te ondergaan en zo, zoals men vroeger zei, zijn hemel te verdienen. Neen, het gaat in wezen om waardigheid, rechtvaardigheid en genade, en om verzet tegen de willekeur van de macht.



PASEN

Gezegd moest worden tegen de hoeders van de leer dat de sabbat gemaakt is voor de mens en niet andersom. Pas dan kunnen mensen bevrijd, als medehoeders van de schepping, omzichtig bouwen aan herbergen van leven, met uitgestoken hand, zoekend en vragend, maar altijd vertrouwend, nooit vertwijfeld, want geborgen in de hand van de ene God, tegen alle overmacht in.

*Om Hem te bewenen
was men uitgetrokken
naar zijn graf van scha en schande.*

*Maar
- dat wil toch het verhaal -
waar men Hem zo haastig neer had moeten leggen,
was niets,
geen noemenswaardig spoor van Hem,
geen steen meer om een sterven toe te dekken.*

*Is dat niet als zeggen
dat het Leven over onze grenzen gaat,
niet gekerkerd wordt in graven van verval en laatste einde?*

*Zo wordt leegte overvloed,
want belofte van een nieuw bestaan.*

Zalig Paasfeest!



EERSTE COMMUNIE

Viering eerste communie: Geluksvogels zijn wij!

Op 28 april was het eindelijk zover. In een bomvolle kerk mochten 28 kinderen hun eerste communie vieren. In een mooi versierde kerk, met feestelijk uitgedoste kinderen en volwassenen waren we er helemaal klaar voor. We vierden dat we “geluksvogels” zijn omdat we Jezus hebben leren kennen en zo meebouwen aan een mooie en betere wereld.

De viering werd weer feestelijk opgeluisterd door de sjaloomband. De kinderen en de ouders zongen heel enthousiast mee. De sfeer was fantastisch. Meneer Verdoodt, Suisse Koen en de misdienaars maakten het feest compleet.

Wij, catechisten, hebben ervan genoten. Het was een prachtig hoogtepunt van een boeiend werkjaar.

Op zondag 26 mei is er een dankviering voor de eerstecommunicanten en vormelingen.



IN ONZE KERK

Op zondag 14 april kwamen 150 à 200 personen naar de kerk voor een rondleiding met boeiende toelichting door Simon en Alexander.



Tot in de klokkentoren... De klokken hebben een lange geschiedenis. De eerste vermelding van een klok komt uit 1514. Vanaf 1669 heeft de toren drie klokken: de grootste klok heet Maria. Zij werd vaak hersteld en hergoten en in 1943 door de Duitsers geroofd. Op 16 februari 1951 werd een nieuwe Mariaklok opgehangen. De middelste klok is de Sint-Niklaasklok. Zij hangt nog steeds in de toren, uiteraard met de nodige herstellingen. Tijdens De Franse periode, in 1791, werden de drie klokken neergehaald en verstopt door de bevolking om opeising te voorkomen. Maria en Sint-Niklaas bleven goed verborgen, maar de kleinste klok, de Sint-Catharinaklok werd gevonden en opgeëist. Zij werd niet vervangen. In 1999 kwam er toch weer een derde klok: Paul. Zij werd geschonken door Marcel Rosvelds, ter nagedachtenis van zijn broer, Paul.



MISDIENAREN

Misdienaarsopleiding

Wil je graag misdienaar worden?

Ben jij goed in kaarsen aansteken en brood en wijn aanbrenen?

Wil je samen met anderen de voorgangers helpen in de vieringen?

Wil je graag met de belletjes rinkelen als iedereen stil is?

Heb jij zin in de jaarlijkse leuke misdienaarsnamiddag?

Heb je je eerste communie gedaan?



Je krijgt een korte opleiding op
woensdag 12 juni van 17 uur tot 18 uur.

In de vakantie kan je vrijblijvend oefenen samen met ervaren misdienaars.
In september of oktober ontvang je dan een echt diploma.

Van de misdienaars wordt verwacht dat ze minstens 1 keer per maand
gedurende een jaar de viering mee verzorgen.

Schrijf je in bij mieke.vandeneeden@gmail.com
of via een berichtje op 0493 184612



IN ONZE KERK



Elke eerste zondag van de maand nodigen we je uit om na de viering nog wat na te blijven voor de 'net-gemist' achteraan in onze kerk.



Enkele sfeerbeelden van zondag 3 maart. Volgende afspraak op 5 mei!



BEZINNING

Maria, jij bent doorgedaan

Maria, jij bent doorgedaan met eindeloos vertrouwen,
toen je Zoon bij God wou zijn.

Je wist dat Hij wou bidden om diep en echt te leven.

Doe ook ons doorgaan, steeds weer vertrouwen en volhouden.

Maria, jij bent doorgedaan met eindeloos vertrouwen,
toen je de lege kruiken zag.

Je wist dat Hij een antwoord wou zijn op de diepe dorst van mensen.

Doe ook ons doorgaan, steeds weer vertrouwen en volhouden.

Maria, jij bent doorgedaan met eindeloos vertrouwen,
toen je je Zoon zag op het kruis.

Je wist dat Hij zou verder leven vanuit liefde voor de mensen,
liefde ook voor God.

Doe ook ons doorgaan, steeds weer vertrouwen en volhouden.

Maria, jij bent doorgedaan met eindeloos vertrouwen,
toen de deuren uit angst gesloten bleven.

Je wist van een hemels vuur, een Geest die samen krachtig maakt.

Doe ook ons doorgaan, steeds weer vertrouwen en volhouden.



Luc Vandenabeele

