



# Parochienieuwsbrief

## Onze-Lieve-Vrouw Herent

# Nr 143

Mei  
2021



# EERSTE COMMUNIE

## EERSTE COMMUNIE: BREKEN EN DELEN.

1 mei: wat een feest! Eindelijk komen we nog eens samen met al de kinderen die hun eerste communie vieren op 26 september. Wat hebben we er allemaal naar uitgekeken.

In plaats van in kleine groep, komen we dan ook - coronaveilig - samen op de speelplaats van de school. In openlucht, zoveel mogelijk in klasbubbels.



Het thema van vandaag is 'breken en delen'. We luisteren naar het verhaal van de vijf broden en twee vissen, denken na over het begrip 'brood-nodig'. Natuurlijk moeten we dan ook daadwerkelijk 'breken'. Lekker!





## EERSTE COMMUNIE (2)

Na een korte pauze zingen we al een aantal liedjes die we bij ons grote feest zullen zingen en als afsluiter een test met vragen over de voorbije activiteit: Ren je rot! Dat blijft een fijne activiteit. De kinderen hadden goed opgelet, Stijn zal het nog eens een jaartje moeten overdoen ;-)



We kijken al uit naar onze volgende bijeenkomst op zondag 20 juni.



## VORMSELCATECHESE ZATERDAG 8 MEI

In normale tijden zouden op deze dag de jongeren gevormd worden.

Wij, catechisten, wilden deze dag niet zomaar laten voorbijgaan. Daarom organiseerden we een extra bijeenkomst.

Gelukkig waren de maatregelen wat versoepeld en mochten we buiten samenkomen, ook al was dat dan met een mondkapje.



In januari kregen de jongeren de opdracht een 'lapbook' te maken over God. Ze moesten nadenken over o.a. deze vragen:

Schrijf 3 woorden bij God die bij hem passen.

Welke kleur past bij God? Waarom?

Als God een dier was, welk dier zou jij kiezen?

Welk cadeautje zou jij graag van God krijgen?

Welk cadeau wil jij hem geven?

Welk kerkelijk feest spreekt jou het meest aan? Waarom?

Welk symbool in de kerk spreekt jou het meest aan? Waarom?

En dit creatief verwerken.

Op 8 mei toonden ze aan elkaar, in beurtrol, hun werk en vertelden ze erover. Het was snel duidelijk dat de opdracht ernstig werd genomen. Ook al was het niet altijd even gemakkelijk, er was echt over nagedacht. Sommigen deden dit helemaal alleen, anderen zagen dit als een kans om hier thuis samen aan te werken.

We hebben ook gezongen en gewoon tijd gemaakt om nog eens samen te zijn.

Het was deugdzaam om elkaar nog eens te zien. We kijken al uit naar 5 juni. Dan gaan we werken aan onze vormselviering.





# VORMSEL CATECHESE ZATERDAG 8 MEI



# EEN PLUIM VOOR

Terwijl het leven in vele parochies al maanden stil ligt, hebben we in Herent het geluk dat er een heel aantal geëngageerde mensen zijn die ervoor zorgen dat we week na week op afstand maar toch samen kunnen vieren.

Sinds eind november wordt in de kerk van Herent elke zondag en ook op kerkelijke feestdagen een viering gehouden, zij het dan zonder 'publiek'.

De overheid laat momenteel toe dat er zich max. 15 personen tegelijk in het kerkgebouw bevinden.

**Voor al deze voorgangers, zangers, lectoren, organisten, streamers, kerkpoetsers, secretariaatsmedewerkers en alle mensen achter de schermen, die hard werken en de moed niet opgeven om dit in niet evidente omstandigheden toch wekelijks mogelijk te maken, willen we een Dikke Dankjewel zeggen.**

Uit de warme reacties, van ver en dichtbij, blijkt ook dat dit erg geapprecieerd wordt.





# WAAROM???



Waarom wapperen er nu 'rode' linten voor onze kerk?

In de kerk zijn er door het jaar heel verschillende liturgische kleuren te zien. De kleuren paars, wit, groen en rood wisselen elkaar af. Al naargelang de aard van een kerkelijke feestdag of het tijdstip van een kerkelijke viering varieert de kleur van de gewaden, gedragen door de celebrant. Dit is geen vrijblijvend kleurgebruik. Het is vastgelegd als voorschrift binnen de Katholieke Kerk.

Rood is de kleur van het vuur. De leerlingen van Jezus waren bijeen in de bovenzaal en ze kregen plotseling tongen van vuur op hun hoofden, een duidelijke verwijzing naar de komst van de Heilige Geest. Het is de Geest die bezielt en aanvuurt, met hart en ziel geraakt worden. Vandaar dat de liturgische kleur voor Pinksteren rood is.

Is het nu duidelijk waarom er naar het Pinksterfeest toe rode linten hangen aan de ingang van onze kerk?



# DE PAROCHIEPLOEG KIJKT VOORUIT

Wat doet een mens op een stille maandagmorgen, daags na Pinksteren?

Heel Herent, en trouwens ook de natuur, lijkt nog van een soort van winterslaap te genieten.

Niet zo voor de parochieploeg van Herent!

In de vurige overtuiging dat het leven in al zijn facetten zich heel binnenkort zal herpakken verzamelden zij op een coronaveilige manier op Pinkstermaandag 24 mei om het volgende werkjaar in te plannen, en dat in de halfopen maar verwarmde garage van Hilde en Lieven :).

Er werd hard gewerkt en overlegd en zo kwamen ideeën en initiatieven naar boven.

Binnenkort wordt de kalender nog verder gevuld met activiteiten van de vele werkgroepen die onze parochie rijk is.

We kunnen bijna niet wachten om binnen afzienbare tijd opnieuw met vele mensen te kunnen samenkomen tijdens tal van gelegenheden: vieringen, aperitiefconcerten, kinderbijeenkomsten, ouderavonden, en nog zoveel meer.

Hou de Nieuwsbrief en Kerk & Leven maar in de gaten, dan verneem je alle nieuws heet van de naald.





# BELANGRIJK OM WETEN

## VACATURE

In onze parochie zijn we op zoek naar enkele mensen die als koster willen optreden voor huwelijken en/of uitvaarten.

We zoeken iemand die kan invallen voor of afwisselen met de persoon die hier op dit moment alleen voor instaat.

Ben je iemand die wat tijd vrij heeft, voornamelijk op zon- en feestdagen, die zin heeft voor orde en oog voor detail, die kennis heeft van kerkelijke gebruiken en voorwerpen of dit wil aanleren, en die het belangrijk vindt dat alle gebruiksvoorwerpen vóór, tijdens en na de viering netjes op hun plaats liggen (zodat de volgende dit kan terugvinden).

Voor uitvaarten geldt nog extra dat de persoon op korte termijn beschikbaar is op week- en weekenddagen.

In dat geval ben jij misschien de persoon die we zoeken. Voor meer details over het takenpakket kan je terecht op het parochiesecretariaat (016 22 91 24 op dinsdag- en donderdagvoormiddag of via [parochieherent@skynet.be](mailto:parochieherent@skynet.be)).

Uiteraard is het ook mogelijk om vooraf eens mee te lopen met de huidige koster.



**LET OP!**  
Aangepaste openingstijden

IN DE VAKANTIEMAANDEN  
JULI EN AUGUSTUS  
ZAL HET  
PAROCHIESECRETARIAAT  
OPEN ZIJN OP

DINSDAGVOORMIDDAG  
EN  
VRIJDAGVOORMIDDAG



### Mijn moedertje

juist als ik bedenk hoe onnoemelijk mooi je rug  
verandert in twee wonderen,  
komt mijn moeder binnenvallen om nog avondlijke  
overschrijvingen te doen. we zoeken beide de vrede  
des harten op nogal verschillende manieren.

ze komt om haar dagelijkse portie zoon.  
ze zegt dat ik mijn voeten moet verwijderen  
van de zetel van haar keuze, en laat er dan  
haar achterste als een strandbal in neer.

op de schoot waar ik vroeger zat, liggen  
belastingformulieren die ze beter begrijpt.  
het is niet haar fout dat ik mezelf ben,  
echt niet. we zwijgen.

tot ze eindelijk slapengaat. Ik plak  
een zoen als een scheve postzegel  
op haar kaak. ik lig een verdieping hoger wakker  
dan zij. door de avond razen treinen  
als lange aa's door lange ziekenzalen.

*Herman de Coninck*

