



Parochienieuwsbrief

Nr 117

Onze-Lieve-Vrouw Herent

december
2019

DE PAROCHIEPLOEG WENST JULLE ALLEN
EEN VREUGDEVOL 2020



ADVENTSCONCERT

WARME KLANKEN EN MOOIE WOORDEN

Na afloop van de zondagsviering op 1 december, de eerste zondag van de advent, kon al wie dat wou rustig genieten van een aperitiefconcert in de O.-L.-Vrouwkerk in Herent.
De parochieploeg wil het kerkgebouw immers niet alleen benutten voor de gewone vieringen, maar ook voor andere gelegenheden die mensen op een warme manier samenbrengen.
Bovendien heeft de parochie het geluk om heel wat talent in eigen huis te hebben.



*Een Kind komt aan
en toont een nieuwe God:
eerste grond van elk bestaan
en eindelijk dat lang verhoopte teken*



Hiermee was de toon gezet.
Samen met en 100-tal aanwezigen
wachtten we op de eerste muzikale
tonen.

De vele kaarsen in de kerk kondigden de
advent aan en zorgden voor een warme
sfeer.



ADVENTSCONCERT (2)

Op het programma stond ditmaal orgelmuziek (Mark), al of niet gecombineerd met dwarsfluit (Els), maar ook verschillende soorten blokfluit (Johan), afgewisseld met gedichten (Luk) in het thema van de advent.



Alle aanwezigen stelden dit mooie evenement erg op prijs. En na een aperitiefconcert mag de aperitief zelf niet ontbreken: tot slot kon iedereen nog npraten bij een lekker glaasje.



KINEDI

Tussen de kadootjes van de Sint en de kerstman stonden de kinderen van de Kinedi even stil bij de advent. Wat is dit juist advent?



Samen doorliepen we even de adventskalender en vroegen we ons af hoe wij "Samen Solidair tegen Armoede" konden zijn.

De kinderen wisten goed dat er mensen zijn die het wat minder hebben en ze zijn dan ook enorm dankbaar voor datgene dat zij wel hebben.

Ook zij wilden iets doen om hun steentje bij te dragen. Samen gingen we aan de slag om kerstkaartjes te maken.



Na de misviering verkochten de kinderen de kerstkaartjes in de kerk, evenals de cake die de Kinedi-dames gebakken hadden. De opbrengst gaat integraal naar Stapke in de Wereld: een organisatie binnen Herent die vakanties aanbiedt aan gezinnen die het wat moeilijker hebben.

De verkoop was een super groot succes! We zijn enorm dankbaar voor jullie steun en zeggen dank jullie wel voor de gulle bijdrage. Samen zijn we er in geslaagd om 400€ op te halen voor "Stapke in de Wereld".

We wensen jullie allen een vreedevolle Kerst toe en een vreugdevol 2020!

In het kader van de nieuwe strengere controle op de privacyreglementering is het verplicht om te communiceren welke data van burgers worden bijgehouden.

In verband met de nieuwsbrief wordt enkel het emailadres bijgehouden.

Deze emailadressen worden niet aan andere externe verenigingen/instanties doorgegeven.

Aanpassingen en verzoeken tot verwijdering van gegevens kan je doorgeven via email naar parochieherent@skynet.be

Wens je de nieuwsbrief niet meer te ontvangen, stuur dan een mail naar parochieherent@skynet.be



EERSTE COMMUNIE: EEN KIND IS GEBOREN.



Ook deze keer gaan we met onze verrekijker op zoek naar iets dat normaal niet in de klas aanwezig is. Het zijn Jozef, Maria en kleine Jezus die tussen het kopieerapparaat verstopt zitten.

Snel is duidelijk dat we rond het kerstverhaal werken tijdens de catechesenamiddag van 7 december.



De kinderen krijgen de unieke kans om een Godly Play mee te maken van het kerstverhaal.

Tijdens zulke voorstelling worden de kinderen helemaal op sleeptouw genomen door de verteller die beetje bij beetje een decor opbouwt. Dankzij de doorkiende plot en manier van vertellen, volgen zelfs de meest actieve kinderen het verhaal op een rustige manier en pikken ze heel wat nieuws op.



EERSTE COMMUNIE: EEN KIND IS GEBOREN(2)



Naast het kerstverhaal beginnen we ook al de dag van onze communie voor te bereiden: we knutselen het kaftje voor ons boekje! Het nodige prik-, knip-, plak-, kleur- en tekenwerk levert prachtige collages en versieringen voor de kaftjes.



le liederen en gaan we blijgezind naar huis.

Afsluitend zingen we samen enkele



GEZINSVIERING 15 DECEMBER—SAMEN TEGEN ARMOEDE

Zondag 15 december was het thema van de beide vieringen 'Samen tegen armoede'. Dus stond ook in de gezinsviering de campagne van Welzijnszorg centraal.

Een mooie aanleiding voor Kris om het met de aanwezige kinderen eens te hebben over armoede hier bij ons.

"Wist je dat in elke klas (jaja, ook in De Kraal!) maar liefst 6 kinderen zitten die in armoede leven? Dus ook in jullie klassen." De monden vielen open van verbazing.

"Wat kunnen we daaraan doen?"

Kunnen we daar wel iets aan doen?"

Zijn jullie niet te klein om zelf iets te doen?"



De kinderen ontdekten samen dat iedereen die ook maar iets kleins kan delen met een ander kind, zeker iets goeds doet.

Om dat ook daadwerkelijk te tonen konden alle kinderen, maar ook de volwassenen in de kerk, hun duimafdruk op het grote blad van Welzijnszorg plaatsen.



GEZINSVIERING 15 DECEMBER—SAMEN TEGEN ARMOEDE



Ook de mensen die in de viering van 9 uur zaten, werden betrokken bij de acties van Welzijnszorg.

Zoals ieder jaar kwam Tuur hen hierover vertellen



Zij hadden hun 'handtekening' ook al op het blad geplaatst. Dat in alle parochies mensen dit doen, is het bewijs dat zoveel mensen solidariteit belangrijk vinden.

En dat is net de bedoeling van Welzijnszorg.



KERST VIERN ROND HET HAARDVUUR

Op maandag 23 december, de eerste dag van de kerstvakantie, kwamen we met ongeveer 35 kinderen samen om naar waarden-volle verhalen uit alle windstreken en culturen te luisteren.



Met de jongsten gingen we eerst in de kerk kijken naar de prachtige kerststal. Daarna vertelden we aan de kerststal buiten wie er allemaal in de stal was en waarom ze allemaal zo belangrijk zijn.

Vanwaar kwamen de koningen en wat hadden ze allemaal meegebracht?



Daarna gingen we naar de Kraal waar de kinderen samen met juffrouw Mieke de kerststal helemaal zelf bouwden.



Sommigen gingen daarna ijverig knutselen.



Anderen kregen niet genoeg van de verhalen en gingen bij Annemie luisteren naar nog meer.



Er was voor ieder wat wils.



KERST VIEREN ROND HET HAARDVUUR (2)

De 'middelsten' luisterden geboeid naar verhalen "op maat"



Ook hier werd er geknutseld en gefruitseld om ook thuis de kerst gezellig te maken.



De 'grotten' werden getraakteerd op een "speciale". We vertelden hen over die super boeiende nacht van 25 december. En we presenteren een voorstelling waarbij het kerstverhaal op een heel aparte manier werd uitgebeeld.



KERST VIEREN ROND HET HAARDVUUR (3)



Het was veel te snel 18 uur.

Ouders, grootouders, broers en zussen kwamen naar de speelplaats van de Kraal waar we rond het warme vuur nog enkele kerstliedjes zongen.

Daarna dronken we heerlijke warme chocomelk en lieten we de marshmallows smelten in de dansende vlammetjes.

Mmmmmm.....lekker!!!

En dan werd het stil op de speelplaats.

Iedereen ging naar huis.

En de opruimers.....zij ruimden op.

Bedankt aan iedereen voor jullie inzet.

Jullie waren TOP!!!



GEZINSVIERING KERSTMIS

Met heel veel mensen samen vierden we op woensdag 25 december het feest van Kerstmis. Deze viering werd feestelijk opgeluisterd door het Kraalkoor. Daarbuiten waren nog veel andere kinderen aanwezig.



Annemie sprak een warm welkom uit aan alle aanwezigen, en Kris verzamelde de kinderen vooraan op het tapijt om hen een mooi kerstverhaal te vertellen. Nadien ging hij met deze kinderen in dialoog over wat Kerstmis nu echt betekent. Het mooiste cadeau dat je kan geven is de liefde, recht uit je hart. Het kost niks en je wordt er nog rijker van ook. De kinderen waren helemaal mee, dat bleek uit de reacties.



Na deze dialoog brachten alle kinderen een kaarsje naar voren, zodat de mooie kerststal in een zee van licht gehuld werd, en de kerk er nog feestelijker op werd. Op het einde kreeg het Kraalkoor en alle andere mensen die hun best hadden gedaan om deze viering tot een feest maken, een welverdiend applaus. Al deze warme gedachten konden de mensen in de kerk dan meenemen naar het Kerstfeest thuis in de familie.



Zalig Kerstfeest aan alle mensen van goeie wil!



NOTEER ALVAST IN JE AGENDA

VIERT DE LIEFDE!

Op zaterdag 15 februari 2020 verwelkomt de werkgroep relatiepastoraal van Herent -Kampenhout - Kortenberg iedereen die de liefde wil vieren.



Amor, amour, love, liebe, elsker, agapy, cinta, uthando, renmen, in welke taal ook, waar ook ter wereld: mensen verlangen er naar bemind te worden door een ander; mensen verlangen er naar iemand anders te beminnen. Het verlangen naar liefde valt niet uit te roeien; zonder liefde kan een mens letterlijk niet leven. De liefde geeft kracht en ziel en zin aan het leven.

Zoveel woorden er bestaan, zoveel gezichten heeft ook de liefde. Elke liefdesgeschiedenis heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen taal. Op zaterdag 15 februari komen we samen in de kerk van Herent om onze liefdesrelaties te vieren – in hun grootsheid én hun kwetsbaarheid, in hun lukken en (soms) mislukken. Wat is het geheim van onze liefde? Welk woord draagt onze relatie door alles heen?

Met getuigenissen en poëzie, met prachtige liefdesliederen, gezongen door het ensemble Kwartituur, met woorden en rituelen zetten we de kracht van de liefde in de verf om ze van binnenuit te versterken.

Hartelijk welkom op zaterdag 15 februari 2020 om 18u in de O.L.V.-kerk van Herent!

DE KINEDI WIL DANKEN!

Wij zijn ontzettend blij, werkelijk zo ontzettend ik-barst-bijna-uit-mijn-vel-dankbaar.

We zouden kunnen zingen van pure dankbaarheid.

Maar waarom zijn wij zo blij?

Ontdek het samen met ons op de volgende Kinedi.

Zondag 12 januari in de pastorie van Herent



NOTEER ALVAST IN JE AGENDA

GEZINSVIERING ZONDAG 19 JANUARI



Januari.

We vieren samen het nieuwe jaar.
Welke goede voornemens maakte je? Wat wens je elkaar?
Kom het samen met ons vieren.

Natuurlijk heffen we na de viering het glas op dit jaar.

STERZINGEN ZATERDAG 4 JANUARI.

Zaterdag trekken de eerstecommunicanten weer op pad, verkleed als koningen en met een ster. Je mag hen verwachten tussen 14 en 16 uur.

Onthaal jij hen hartelijk?

Om 16 uur sluiten we in de kerk af met een kort, gezamenlijk moment.



GEZOCHT: WARME VRIJWILLIGERS VOOR "STAPKE IN DE WERELD"

We zoeken versterking voor onze spelnamiddagen voor lagere schoolkinderen, uit gezinnen die dapper rond moeten komen met een te klein budget.

Je kan mee doen als animator om met de kinderen een tof spel of creatieve opdracht of gezellige uitstap te doen.

Je leeftijd is van geen belang zolang je maar speels, gemoedelijk, aandachtig en creatief kan zijn. Als je zelf kinderen hebt in de lagere school mag je ze meebrengen naar de activiteiten.

Je hoeft niet elke keer mee te doen als je tijd beperkt is, één of enkele keren is ook al super!



We dromen er ook van om onze activiteiten uit te breiden voor tieners (1^e tot 3^e middelbaar), en eventueel ook voor kleuters. Daar hebben we uiteraard ook hulp voor nodig.

Spreekt het je aan? Neem dan snel contact met An-Katrien De Weer via Facebook

of via een mail naar ankatriendeweer@gmail.com of bel op 0498 01 87 19.

"StapKe in de wereld" is een afdeling in Herent van de vzw "StapJe in de wereld.

Meer info lees je op de website: www.stapjeindewereld.be

Op zondag 2 februari om 9u30 kan je kennismaken met onze groep, tijdens onze jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst.

We kijken al naar je uit! Het is echt een tof engagement!



**vrijwilligers worden niet betaald,
niet omdat ze waardeloos zijn
maar omdat ze onbetaalbaar zijn**



Wij wensen jullie...



IETS GOEDS, IETS lekkers
IETS GEKS, IETS gekkers
IETS AARDIGS, IETS liefs



MAAR HOE DAN OOK,
IETS

positiefs

Merry Christmas



Luckz.nl





Kalender

2020 januari

wo	1	10.30 u: Nieuwjaarsviering met receptie
do	2	
vr	3	
za	4	14 - 16 u EC Sterzingen/ afsluiting kerk (tot 16.30)
zo	5	
		10.30 u: Herdenkingsviering
ma	6	
di	7	
wo	8	20.00 u: Parochieploeg // pastorie
do	9	
vr	10	
		20.00 u: relatieavond/Erps-Kwerps
za	11	9 - 12.30 u vormsel/ De kraal
zo	12	10.30 u: Woordviering met Kinedi
ma	13	
di	14	
wo	15	

do	16	
vr	17	
		20.00 u: relatieavond/Erps-Kwerps
za	18	
zo	19	09.00 u: Eucharistieviering met koffie 10.30 u: gezinsviering
ma	20	
di	21	
wo	22	
do	23	
		20.00 u: pastorale raad//pastorie
vr	24	
za	25	
zo	26	10.30 u: Woordviering
ma	27	
di	28	
wo	29	
		20.00 u: Parochieploeg //pastorie
do	30	
vr	31	

