



Parochienieuwsbrief **Nr 112**

Onze-Lieve-Vrouw Herent

**oktober
2019**



**DE HERFST IS EEN
TWEEDE ZOMER
WAAR ELK BLAD EEN
BLOEM IS**



JONG BLOED IN DE KRAAL

Op een herfstachtige woensdagochtend ontmoeten we elkaar in De Kraal in het centrum van Herent.

De aanleiding tot dit gesprek is de komst van de nieuwe algemeen directeur in de scholengemeenschap De Kraal.



Na 8 jaar trouwe dienst gaat Raf Somers met pensioen. Vandaag maken we kennis met de nieuwe algemeen directeur, Kris Haesaert, maar niet zonder zijn visie te toetsen aan die van zijn voorganger.



Mens



We willen jullie eerst graag laten kennismaken met de 'mens' Kris, om daarna dieper in te gaan op zijn visie als algemeen leidinggevende. Kris is 35 jaar oud, gehuwd met Veerle en papa van 2 zoontjes: Jasper van 4 jaar en Linus van 6 maanden oud.

Veerle is leerkracht Frans in het hoger middelbaar in Zaventem. Kris is van opleiding leraar lichamelijke opvoeding, maar koos daarbij ook voor moraal. Een vreemde combinatie, op het eerste gezicht, maar achteraf is hij hier blij mee, omdat de filosofie zijn blik op de wereld heeft verruimd.

Aan het begin van zijn loopbaan gaf hij ruim een maand L.O., maar het erg repetitieve karakter van deze lessen sprak hem niet echt aan. Aansluitend gaf hij dan zedenleer, wat dus ook paste in zijn opleiding.

Toen hij kort nadien het aanbod kreeg om als leerkracht in het 5^{de} leerjaar te staan, voelde dat als thuiskomen. Bovendien – de school lag op het grondgebied Machelen, in de Brusselse rand dus – zag hij de toenemende diversiteit binnen de schoolgemeenschap als een uitdaging om er daadwerkelijk iets mee te doen. Een uitdaging is het vandaag nog steeds, want ook Herent evolueert in de richting van een divers publiek.

Van Machelen stapte hij over naar Holsbeek, om daar 8 jaar lang als schooldirecteur te werken. Ook daar voelde hij al snel aan dat het taalniveau van de kinderen (en de ouders) erg bepalend is voor het kennishoogte.

Na zijn tijd in Machelen maakte Kris een zijsprong van een jaar door de coördinatie van de Sporty-kampen op zich te nemen. Hoewel dit een boeiende job was, bood deze hem geen verrijking.

Al tijdens de periode in Machelen, als leerkracht van het 5^{de} leerjaar, werd hem tot driemaal toe de vraag gesteld om directeur te worden. Telkens weigerde hij dit, omdat hij zich ten eerste te jong voelde hiervoor, en ten tweede omdat hij niet 'blanco' aan een dergelijke job wou beginnen.

Vanuit Sporty stapte hij over naar Schoolmakers, een organisatie (gehuysvest in Winksele) die leer- en veranderprocessen begeleidt in scholen, van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Van daaruit bood hij laagdrempelige begeleiding binnen alle koepels, o.m. voor beginnende directeurs.

Op die plek nam Kris de beslissing om *of* voor Schoolmakers *of* als directeur te gaan werken, maar niet beide te combineren. Zo maakte hij de keuze voor De Kraal.



JONG BLOED IN DE KRAAL (2)

Schoolbeleid

Binnen de scholengemeenschap De Kraal werd en wordt dan ook bewust aandacht besteed aan voldoende aanvangsbegeleiding. Bij de opstart van een nieuwe directie, maar zeker ook daarna, zijn regelmatige overlegmomenten en een goede samenwerking met o.m. het secretariaat onontbeerlijk. "Als de directie en het secretariaat niet op dezelfde golflengte zitten, loopt de samenwerking voor geen meter", zegt hij. "De schaalvergroting, waar vele scholen aan onderhevig zijn, maakt dit niet gemakkelijker, in tegendeel."



Voor Kris hoeven collega's niet elkaars beste vrienden te zijn, maar hij verwacht wel dat ze professioneel kunnen samenwerken.

Hij droomt van een school waar mensen graag komen werken. Kris vindt het heel belangrijk dat er een open communicatie is en dat er voldoende wordt overlegd over bijvoorbeeld geplande activiteiten. Maar een schouderklopje is even belangrijk en nodig.

Hij wil graag dat leerkrachten zo min mogelijk ziek moeten thuisblijven, maar beseft ook dat er veel van hen wordt verwacht. Het belang van informele contacten is niet te onderschatten. Op een studiedag bijvoorbeeld staat het thema van de dag zeker centraal, maar de koffiemomenten ziet hij als uitstekende opportuniteiten om de collega's beter te leren kennen.

Vast staat dat de nieuwe directeur samen met de leerkrachten goede beslissingen wil nemen, waarbij het voordeel voor de leerlingen altijd moet voorop staan.

Parochie

Kris woont zelf niet in Herent, en maakt bijgevolg in het dagelijkse leven geen deel uit van de Herentse gemeenschap. Toch vindt hij de band met de parochie belangrijk. Dit moet a.h.w. in elkaar overvloeien. Ook Raf is van oordeel dat de grens tussen parochie en school nog verder mag aangehaald worden.



Raf ziet twee belangrijke taken van de parochie: (1) verbondenheid creëren en stimuleren en (2) de religieuze/spirituele behoefte van mensen invullen.

De school kan hiervoor een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld door de schoolpastoraal alle kansen te bieden.

Als de schoolpastor de ruimte krijgt om de pastoraal boven de kerkmuren uit te tillen, creëert dit verbondenheid.

Op deze manier wordt een brug geslagen tussen beide, en vervaagt de grens. Maar met de tijd en in stappen zal dit wel groeien, het is een proces dat tijd nodig heeft.



JONG BLOED IN DE KRAAL (3)

Erfenis

Kris heeft niet het gevoel dat hij in De Kraal het warm water moet komen uitvinden. Hij is dankbaar voor de stevige structuur waarin de scholengemeenschap zich al bevond op het moment dat hij de fakkel overnam.

Er is hard gewerkt in de voorgaande jaren, maar er moet blijvend geëvalueerd worden. Ook vindt Kris het erg belangrijk dat hij relationeel een goede start kon nemen. De manier waarop collega's met elkaar omgaan en samen problemen en conflicten aanpakken is van belang.

Zijn functie als algemeen directeur ziet hij als voornamelijk pedagogisch, met tegelijk controle over de praktische zaken. Hij mag voor alles aangesproken worden, maar verwacht wel dat de teams (secretariaat, ondersteunend personeel, leerkrachten, ...) zelfsturend kunnen werken. Als een directeur zich moet bezighouden met de verstopte dakgoten, het aanvullen van de ontbrekende voorraad kopiepapier of andere praktische zaken, komt hij nooit aan het pedagogische gedeelte toe. In het algemeen mogen praktische kwesties nooit een excuus zijn om de inhoudelijke taken uit de weg te gaan. Waar mee hij niet gezegd heeft dat hij zich voor wat dan ook te goed voelt. Een directeur lager onderwijs is een algemeen aanspreekpunt, een figuur in de school die met alle facetten van het schoolleven in aanraking komt.



Het globale schoolpersoneel kan je je voorstellen als een verzameling cirkels, die een eigen inhoud hebben, maar ook raakvlakken hebben met elkaar. Deze raakvlakken maken de onderlinge communicatie tussen alle partijen noodzakelijk.

Zowel Raf als Kris zijn hard gefocust op communicatie in alle richtingen: er moet tijd zijn om met mensen te praten, naar mensen te luisteren en ook te maken dat mensen zich gehoord voelen.

Terugblik

Raf kijkt met een voldaan gevoel terug op een periode die gekenmerkt was door een fijne samenwerking met de collega's. De leerkrachten konden altijd bij hem terecht voor een deugddoende babbel of bij problemen, ook bij problemen met collega's onderling. Hij hechtte altijd veel belang aan open communicatie. Met de ouders van de leerlingen had Raf doorgaans niet veel contact, aangezien dit meer de taak is van de directies van de respectievelijke vestigingen.

Raf heeft er geen probleem mee om afstand en afscheid te nemen. Hij heeft intussen alvast met volle teugen genoten van een heerlijke vakantie.

Kris kan uiteraard nog niet terugblikken, maar hoopt dat hij een constructieve samenwerking met alle partijen tegemoet gaat.

We wensen beide mannen op hun eigen 'werkplek' van harte het allerbeste voor de tijd die komt.



KINEDI

Bij de kinedi lezen we vandaag het verhaal van de tien melaatsen. Jezus genas hen van hun ziekte en 9 van hen keerden niet terug om Hem te bedanken. Slechts één man keerde terug en bedankte Jezus.



Hoe doen wij dat? Danken wij altijd als iemand iets voor ons doet? Ja, natuurlijk is de eerste reactie. Maar eigenlijk... hebben we mama vandaag bedankt voor het ontbijt, of papa voor de lekkere lasagne? Oei, nee. En toch is iemand bedanken heel fijn, want je maakt die persoon even heel gelukkig. Daarom willen we iedereen in de kerk in de bloemetjes zetten: onze organist, onze zangleider, de voorgangers, de misdienaars... en gewoon de mensen in de kerk.



BEDANKT OMDAT JIJ ER BENT!

KINEDI 10 NOVEMBER 2019 PASTORIE HERENT OM 10:30U SINT-MAARTEN



Wie rijdt daar op zijn paard?
Maarten met een zwaard.
Niemand doet hij kwaad.
Hij is een goed soldaat.

Wil je weten hoe dit verhaal verder gaat?
Dan heeft de kinedi wel raad!
Tot dan?

Lies, Lisbeth, Mia en Nathalie



EERSTE COMMUNIE: KIJK EENS OM JE HEEN!!!!

Zaterdag 12 oktober.

Het is vandaag de eerste bijeenkomst voor de Eerste Communie. Dit jaar is het thema: Kijk eens om je heen!

Met een stralend zomerweer komen 46 kinderen bijeen om hun ogen de kost te geven en op ontdekking te gaan naar die wonderlijke man 'Jezus'.



We starten met een mooi verhaal: 'Mag ik meedoen?'



In kleine groepjes vertellen we over het doopsel van Jezus en we vergelijken dit met ons eigen doopsel.



We leren Jezus en enkele belangrijke momenten uit zijn leven beter kennen.



EERSTE COMMUNIE: KIJK EENS OM JE HEEN!!!! (2)



We ontdekken bij een mini-kerkje enkele belangrijke personen, voorwerpen, gebaren en gewoontes die bij een viering horen. We oefenen met de hele groep de liedjes die we 's avonds in de viering zullen zingen.

En dan is het tijd om ons eens hevig af te reageren. We spelen een heuse 'ren-je-rot' kwis. Benieuwd of onze mama's en papa's de antwoorden ook zo goed weten.

Op het einde krijgt elk kind nog een kleine verrekijker mee. Die brengen we elke keer mee om extra goed om ons heen te kijken.

Als onze boterhammetjes op zijn en we nog even gespeeld hebben, gaan we samen nog naar de kerk. Onze ouders zijn er ook al. Door onze naam zelf in de micro te zeggen, vertellen we dat wij mee op weg gaan naar die mooie dag op 10 mei.

Het was een drukke, vermoeiende, maar fijne namiddag. We kijken al uit naar de volgende bijeenkomst op 9 november.

Van 6 tot 20 oktober brandden er tijdens de vieringen 2 groene kaarsen op ons altaar.



We gingen daarmee in op de oproep van het Internationale netwerk voor hervormingen in de kerk, op zijn recente congres in Polen. Het netwerk vraagt daarmee aandacht voor de synode over de situatie van het katholieke kerk in het Amazonegebied, die van 6 tot 27 oktober werd gehouden.

In het Amazonegebied is het tekort aan priesters intussen zo groot dat men zou overwegen om er het verplichte celibaat, dat in de eerste eeuwen van onze kerk niet bestond, af te schaffen en weer gehuwde priesters te aanvaarden.

Eigenlijk werden parochies uitgenodigd om tijdens de synode één groene kaars op het altaar te zetten.

Wij zetten er een tweede bij, omdat ook in onze Vlaamse kerk de nood hoog is. We drukken er onze hoop mee uit dat onze kerkleiding, in plaats van steeds meer parochies te sluiten en de weinige overblijvende pastoors voor altijd maar grotere gebieden verantwoordelijk te maken, eindelijk voluit de stap zou bepleiten om vrouwen en mannen, getrouwd of niet, de zorg voor de historisch gegroeide parochies op mensenmaat toe te vertrouwen.



GEESTIG VORMSEL: SOCIAAL ENGAGEMENT OPNEMEN



Na de 'smaakmaker' van september schreven 26 jongeren enthousiast in op de 'geestige' weg naar het vormsel. We noemen die weg 'geestig' om twee redenen. Natuurlijk moet die vormselwerking aansluiten bij de leefwereld van de jongeren en mag dus best plezierig of geestig zijn zodat de jongeren met plezier deelnemen. Een tweede reden is de belangrijkste. We willen de jongeren enthousiast maken om aan een betere wereld te werken. Jezus heeft daartoe de weg gewezen. In Zijn 'Geest' willen we de jongeren in de vormselwerking op weg zetten, hen 'be-Geesteren' vanuit de blijde boodschap en met een groot geloof in de mogelijkheden van de jongeren zelf. In de vormselwerking leren we wat Jezus van ons verwacht en in de vormselviering geven we aan dat we klaar zijn om ook echt in Zijn Geest te werken aan een betere wereld, samen met de andere christenen en onze geloofsgemeenschap.

Als we een betere wereld willen, dan moeten we daar ook echt werk van maken. Op de activiteit van 19 oktober was het zover. We hadden 4 getuigen uitgenodigd die zich elk op hun manier en vanuit hun talenten inzetten voor die betere wereld. Vier enthousiasmerende getuigen. Ze kregen elk een half uur om met hun enthousiasme en engagement het vuur in de jongeren aan te steken om ook zelf engagement op te nemen. Elk van de sprekers gaf ook aan welk specifiek Bijbelverhaal of welke christelijke figuur hem had geïnspireerd om geëngageerd te werken aan een betere wereld.

ZORGEN VOOR ANDEREN



Kris Dierickx had Chris mee gebracht. Chris is 40 jaar en woont in een gemeenschap voor mensen met een beperking. Kris en Sabine ontvangen hem al vele jaren lang één weekend per maand. Kris kan er vertederend over vertellen. Hoe geweldig Chris dit vindt, maar ook hoe het hele gezin van Chris ook veel terug krijgt. Chris knikt glimlachend en glimmend op de achtergrond. Als inspiratie bracht Kris een verhaal naar voren uit het evangelie van Marcus (12.38-44). De arme weduwe bezat niet veel en schonk maar twee penningen, maar zij offerde wel van haar armoede al wat ze bezat.

ZORGEN VOOR DE NATUUR

Gerard Moors van Natuurpunt vertelde doordrongen en enthousiast over het belang van onze en zijn inzet voor de natuur. God heeft de natuur geschapen en wij moeten er dankbaar voor zorgen dat die wondere natuur wordt bewaard. In het verhaal van de ark van Noah maakt God dit duidelijk. Gerard spoorde de kinderen aan met tips om daar thuis in eigen tuin werk van te maken.



GEESTIG VORMSEL: SOCIAAL ENGAGEMENT OPNEMEN(2)

ORGANISEREN

Ignace Van den Bruel vertelde hoe zij met Welzijnszorg en Broederlijk Delen mensen aansporen om acties te organiseren om de armoede de wereld uit te helpen, ook in Herent want ook daar zijn er nog veel mensen die onze steun nodig hebben. Acties in Herent zijn bijv. 'Soep op de stoep' of de voedselbank. Christenen worden aangespoord om 'solidair' te zijn met mensen die het minder goed hebben dan wij. Dat kan je bijvoorbeeld nalezen in de Bergrede.



ANDEREN HELPEN DOOR CREATIEF BEZIG TE ZIJN

Jos Van Aerschot werkt met kinderen met een beperking, zijn 'gasten' zoals hij ze noemt. Hij kan boeiend en heel concreet vertellen hoe hij de problematiek van zijn gasten confronteert met het creatieve werk dat ze maken om zo na te gaan hoe de kijk van die jongeren op het leven kan veranderen. Zijn inspiratie vond hij onder meer in Mattheüs 25, vers 37-40: "Wat ge aan de minste van de mijnen hebt gedaan, hebt ge aan mij gedaan".

Tussendoor is er een 'Ren-je-rot-kwis' over de verhalen van de sprekers. Wie wint (en dat doen ze gelukkig allemaal –'t moet geestig blijven) krijgt een zelfgebakken 'gelukskoekje'. Als je doet wat er op het briefje in het koekje staat, zal je je eind volgende week supergelukkig voelen.

Hier enkele opdrachtenbriefjes:



Lukt het je om deze week eens een hele dag blij, vrolijk en dankbaar te zijn? Doe het woensdag!	Ik kan je niet helpen, ik ben maar een koekje. Maar deze week kan jij op woensdag of vrijdag iemand helpen!
Vertel deze week op dinsdag aan iemand hoeveel geluk je met hem hebt!	Iemand met niet zoveel vrienden, zal je vriendschap nodig hebben deze week!



GEESTIG VORMSEL: SOCIAAL ENGAGEMENT OPNEMEN(3)

Vervolgens is het tijd om zelf aan de slag te gaan. De jongeren krijgen een lijst met 20 vragen. Op elke vraag moeten ze een cijfer geven van 1 tot 5:

Welk schoentje past mij best?

Naam:

Schrijf naast elke vraag een cijfer van 1 tot 5. 1 betekent helemaal niet akkoord. 5 betekent helemaal akkoord.

Als er een leerlingenraad is op mijn school, wil ik daar graag lid van zijn. Ik doe graag voorstellen en organiseer graag dingen.	1
Als ik me thuis verveel, dan wil ik tekenen, schilderen, knutselen,... en, al zeg ik het zelf, ik ben daar goed in!	2
Als we een activiteit gaan organiseren, wil ik liever niet aan de kassa zitten of de presentator zijn, maar ik zou wel graag de uitnodigingen of een affiche maken!	3
De voedselbank verzamelt voedsel voor gezinnen die daar geen geld voor hebben. Echt de handen uit de mouwen steken om voedsel op te halen bij familie en kennissen, daar zou ik energie van krijgen.	4
Ik kan uren genieten van wandelen in de natuur en wat er in de natuur allemaal te ontdekken is.	5

Door de antwoordcijfers van bepaalde vragen op te tellen, kwam elke jongere op het spoor van zijn talent en interesse: ben je iemand die graag **organiseert, zorgt voor anderen, zorgt voor de natuur of creatief bezig is?**

Zo vormden we groepjes van jongeren met dezelfde interesse en talenten. Tijdens het middagmaal bespraken zij welk sociaal engagement zij dit jaar willen opnemen. Het groepje 'organiseren' gaf aan een actie te willen organiseren voor PAMOJA, een organisatie die huizen en scholen bouwt in Kenia. Het zou een fotoshoot kunnen worden na één van de vieringen in de kerk. Het groepje 'zorgen voor de natuur' zou als mooimaker zwerfvuil gaan opruimen. De groep 'zorgen voor anderen' dacht aan een activiteit of feestje organiseren in een rusthuis of in Gasthuisberg of/en iets knutselen voor zieke kinderen of oudere mensen of iets doen op een sinterklaasfeest. De creatieve groep gaat versieringen maken voor de kerk of/en de illustraties maken voor de boekjes van de vormsel

In de loop van het vormseljaar kunnen de jongeren dit idee verder uitwerken. Gelukkig kunnen we voor de begeleiding naast de leden van de werkgroep ook nog rekenen op enkele ouders zoals Griet en Els en ook Sarah, de leerkracht godsdienst van de Bijenkorf!

Ons doel was bereikt. In de vormselweg willen we jongeren begeistern om geïnspireerd door de blijde boodschap en met het voorbeeld van anderen zelf aan de slag te gaan voor een betere wereld.

In het slotmoment deden we in een kring wat we traditioneel elke zondag doen. We maakten het stil. We dankten en daarna vierden we in zijn Geest. Wat een fijne bende! Een hele voormiddag zo geboeid en geïnteresseerd meegewerkt! Tijdens het dankmoment namen vele jongeren zelf het initiatief om te danken en wat ze zeiden was gevat, diepzinnig en doordrongen van de boodschap die we willen brengen. De begeleiders waren in de hemel, de zevende.

We sloten vierend af met onder andere een 'geestig' lijflied: **Stap voor stap, voor stap, voor stap, voor stap, voor stap, voor stap, voor stap, voor stap. Kom op ga je mee, kom op ga je mee, blijf niet langer staan! Kom op ga je mee, kom op ga je mee, achter Jezus aan!**

(zelf deze oorwurm leren zingen: <https://www.youtube.com/watch?v=CljM5IEcu20>).



SCOUTS EN GIDSEN VIEREN 65^{ste} KIKKERDAG

65 jaar lang trakteert de scouts- en gidsengroep één dag per jaar een hele groep oudere en minder mobiele Herentenaren op een onvergetelijke daguitstap. Een tijdloos concept.

Zo ook dit jaar.

Op zondag 20 oktober trok een karavaan van meer dan 40 auto's met daarin meer dan 100 gasten door de wijde omgeving van Leuven, om ten slotte aan te komen in het Sint-Albertuscollege in Haasrode.

De afgelopen jaren kregen de gasten van de Kikkerdag er telkens een heerlijk najaarszonnetje bij, dit jaar was het echter een heel natte zondag. Maar de regen kon de pret niet bederven.

De natuur had dorst, en de herfst is ook mooi als alles nat is.

Ter plaatse aangekomen wachtten Pol Verdoodt en Tim Tuerlinckx alle gasten, leiding en leden op voor een stemmige eucharistieviering in de kapel.

Leiding en leden deden hun uiterste best om stil te zijn en de gasten een mooie viering te bezorgen.

In het thema 'SCOUTMOEDIG' spraken ze voor alle aanwezigen belangrijke beloftes uit.

Ook dit jaar zullen ze hun beste beentje voorzetten.



Na de viering volgde het aperitief in de alvast mooi versierde grote eetzaal, en konden de gasten en chauffeurs aan tafel gaan.

Een Kikkerdag zonder de bekende tomatensoep met balletjes is ondenkbaar. En ook de hoofdschotel, varkenswangetjes met gestoofde groenten en aardappelgratin, en het dessert, ijs met verse fruitsla, smaakten zeer goed. Daarna gaven de 3 muzikanten van de band het beste van zichzelf, afgewisseld met korte optredens door de leden.

Nadat deze leden en de leiding het avondlied zongen in een grote cirkel rondom de zaal, konden alle gasten nog genieten van een heerlijk stuk taart en een kop koffie. Dan was het tijd om terug naar huis te rijden. Chauffeurs en gasten vonden elkaar en keerden dankbaar en tevreden terug naar huis.

Het was een mooie dag!

Dit alles was echter niet mogelijk zonder de helpende handen van vele vrijwilligers.

Volgend jaar opnieuw? 't Zal wel zijn!



GEZINSVIERING 20 OKTOBER

DE VOLHOUDER WINT, was het thema van de gezinsviering. Het was geen gewone gezinsviering, neen, het was een twee-in-één pakket want ook de nieuwe misdienaars werden officieel aangesteld



Nog even een korte briefing en dan was het zover. De viering begon. Jammer genoeg waren er net uitgerekend vandaag minder mensen aanwezig, want het was ook Kikkerdag, het hoogfeest van de scouts.



Iedereen luisterde geboeid naar het Evangelieverhaal.



Ook de kinderen dachten na over wat voor hen volhouden betekent.



Er werd voorgelezen



en geduimd.



AANSTELLING MISDIENAARS

Op het einde van de viering brak het grote moment aan voor onze kersverse misdienaars. Maya, Mattijs, Louis en Kobe kregen officieel hun diploma. Alejandra en Toon konden er vandaag niet bij zijn, maar hun diploma ligt alvast voor hen klaar.



Fier toonden ze hun diploma. En terecht, ze mogen trots zijn op hun eerste echte optreden. Ze hebben dit samen met Frans-Jose en Hannah, twee ouwe rotten in het vak, schitterend gedaan. Wij zijn heel blij met jullie erbij.



Na de viering werd een glaasje aangeboden en konden zij die dit wilden nog gezellig napraten.



DOOPVIERING: 20 OKTOBER

ZONDAG 20 OKTOBER WAREN ER TWEE DOOPVIERINGEN IN ONZE KERK.

In de viering van 14 uur waren ze met 4.
Om 15.30 uur mochten we nog 3 kindjes dopen.

August en Lucia Nys
zootje en dochtertje
van Ilse en Wouter

Karel Verryt
zootje van
Laura en Wim

Lars Vercauteren
zootje van
Karen en Koen

Lewis Platteborze
zootje van
Anke en Jelle



Rosanne Aurich
dochtertje van
Hilde en Merlijn

Lexi Van Keymolen
dochtertje van
Noemie en Stijn

WELKOM

EN

EEN DIKKE PROFICIAT AAN OUDERS EN FAMILIE.



NOTEER ALVAST IN JE AGENDA

GEZINSVIERING 17 NOVEMBER. VERDRIET EN TROOST.

November, de donkere maanden zijn begonnen. Deze maand staan we stil bij wat ons verdrietig maakt.



Maar verdriet en blije herinneringen vormen samen de twee zijden van een muntstuk.

Hierover willen we samen, niet alleen met de kinderen, nadenken in onze volgende gezinsviering.

Vier jij met ons mee?

SAVE THE DATE

Ook dit jaar organiseert de parochie samen met de Kraal een verhalennamiddag rond de kerststal.

Op maandag 23 december zijn kinderen vanaf de tweede kleuterklas welkom van 16 uur tot 18.30 uur.

Je krijgt hierover nog meer informatie in een volgende nieuwsbrief.



ADVENTSCONCERT

DE EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT KAN JE OM 11.30 UUR
KOMEN GENIETEN VAN EEN CONCERT
IN ONZE KERK.

Aansluitend bij de viering van 10.30 uur nodigen we jullie graag uit om met mooie teksten en muziek de adventsperiode samen in te zetten.

Noteer deze datum nu alvast in je agenda, je krijgt hierover nog een aparte nieuwsflash met meer concrete informatie.



WELZIJNSZORG NODIGT JE UIT

ZATERDAG 23 NOVEMBER IN DE WILDEMAN: DE VOORSTELLING 'BEGOOCHELING' VAN CIE. TARTAREN.

Elk jaar brengt **Welzijnszorg** samen met enkele partners waaronder **Marant, Beweging.net, Hart Boven Hard** en de **Vluchtelingenwerkgroep Grosh** een Podiumprogramma in De Wildeman. Welzijnszorg wil zo in Herent de problematiek rond armoede onder de aandacht brengen. In de voorstelling staat migratie centraal; deze nieuwe inwoners vormen een groep van ontheemde medemensen waar armoede bijna altijd aanwezig is.

Op zaterdag 23 november hebben we het Leuvens stadsgezelschap **Cie Tartaren** uitgenodigd in De Wildeman. In hun voorstelling '**Begoocheling**' komen nieuwkomers in België aan het woord. Cie Tartaren gaat op zoek naar hoe nieuwkomers hier hun dromen proberen te realiseren, naar de kracht van waaruit ze dit doen en naar de aanmoedigen én ontmoedigen die ze onderweg tegenkomen. Wordt hun verhaal een ontgoocheling of een succes?

Cie Tartaren gaat in gesprek met mensen die maximaal vijf jaar in België wonen. Ze is nieuwsgierig naar de verwachtingen van de mensen zelf, hun directe omgeving en de maatschappij. Veranderen je verwachtingen en dromen? Bepaalt de context waarin je terecht komt wat je van je toekomst verwacht? Deze gesprekken vormen het materiaal waarmee regisseurs **Wim Oris** en **Siebe Geens** aan de slag gaan.

Samen met (een deel van) de gesproken mensen wordt er via cocreatie gezocht naar een artistieke vertaling van deze verhalen. De regisseurs lieten zich inspireren op het boek 'Een ontgoocheling' van Willem Elsschot.

Cie Tartaren wil de focus niet leggen op de 'problematieken', maar op de mensen. Iedere mens heeft dromen en verwachtingen. Iedere mens zoekt zijn eigen weg.

Allen van harte welkom! Kaarten zijn verkrijgbaar via De Wildeman.

Zaterdag 23 november 2019 / 20.30 uur
GC De Wildeman Herent

Sociaal-Artistiek Theater COMPAGNIE TARTAREN

Begoocheling

Dromen en verwachtingen

Cie Tartaren gaat in gesprek met mensen die maximaal vijf jaar in België wonen. Ze is nieuwsgierig naar de verwachtingen van de mensen zelf, hun directe omgeving en de maatschappij. Veranderen je verwachtingen en dromen? Bepaalt de context waarin je terecht komt wat je van je toekomst verwacht? Deze gesprekken vormen het materiaal waarmee regisseurs Wim Oris en Siebe Geens aan de slag gaan.

Samen met (een deel van) de gesproken mensen wordt er via cocreatie gezocht naar een artistieke vertaling van deze verhalen.

In Begoocheling komen nieuwkomers in België aan het woord. Cie Tartaren peilt naar hun dromen en naar de verwachtingen die de maatschappij van hen heeft. In hoeverre rijmen deze? Wordt hun verhaal een ontgoocheling of een succes?

Een samenwerking van Vluchtelingenwerk Grosh, Welzijnszorg, Marant, Beweging.net Herent, Hart boven hard en GC De Wildeman.



Tickets wk 12 euro / kassa 14 euro / www.gcdewildeman.be / 016 85 30 20

gc de wildeman





DE KRAAI EN DE KRIJK WATER

In de takken van een oude boom
leefde eens een wijze kraai.
De hele dag vloog hij over steden en dorpen
op zoek naar voedsel.

Op een dag kwam er een grote droogte.
Het water in de vijvers en rivieren droogde op.
Vele dieren stierven.
De kraai vloog de hele dag op zoek naar water.

Op een dag zag hij een oude aarden kruik,
die half begraven lag in de vijver van het dorp.
Op de bodem van de kruik
had de kraai water gezien,
maar de kruik was diep en de hals te smal.
En de kraai kon er niet bij.

Toen keek de kraai om zich heen
en zag dat de grond vol kiezelsteentjes lag.
Hij pikte ze een voor een op
en liet ze in de kruik vallen
tot het water hoog genoeg stond
om ervan te drinken.

Zo had de kraai genoeg water
tot het opnieuw begon te regenen.





Kalender

2019 november		
vr	1	Alleheiligen 10.30 u: Eucharistieviering
za	2	
zo	3	10.30 u: Herdenkingsviering
ma	4	
di	5	
wo	6	14-22 u: repetitie concert 20.00 u: Parochieploeg //pastorie
do	7	12-23 u: concert Wildeman
vr	8	
za	9	14 u - 16 u EC/ De Kraal
zo	10	10.30 u: Woordviering met Kinedi
ma	11	
di	12	
wo	13	
do	14	
vr	15	

za	16	11-12 u: doop v/b kinderen EC//pastorie
zo	17	09.00 u: Eucharistieviering met koffie 10.30 u: gezinsviering
ma	18	
di	19	20.00 u: doop v/b ouders EC// pastorie 20.00 u: pastorale raad//pastorie
wo	20	20.00 u: Parochieploeg //pastorie
do	21	
vr	22	
za	23	14 - 18 u vormsel + viering
zo	24	10.30 u: Woordviering
ma	25	
di	26	20.00 u: 1ste doop v/b //pastorie
wo	27	
do	28	
vr	29	
za	30	

